



ZOMERKAMP 2017 - PIRATEN



Wellicht zullen de eerste tekenen van vermoeidheid inmiddels bij uw zoon/dochter verschijnen. Dat komt allemaal omdat we een waanzinnig kamp achter de rug hebben! Hieronder een korte weergave van wat wij de afgelopen dagen hebben meegemaakt.

WOENSDAG 26 JULI 2017

De dag waar al weken naar uit werd gekeken, de start van het zomerkamp van de bevers. Met 4 enthousiaste leiding en 16 stoere, vrolijke en bovenal lieve bevers verzamelen we in Nieuwkoop. Op deze plek gaan we op zoek naar de schat van Kapitein Roodbaard. Door flessenpost van Kapitein Roodbaard (uitnodiging) weten we dat in Nieuwkoop zijn schat verborgen lag, maar waar was de vraag...

Na de aankomst van de kids worden de bedden klaargelegd, de knuffels in de slaapzakken gelegd en het snoep goed verstopt voor de leiding. Na een knuffel en kus aan iedereen kan het kamp dan echt beginnen. Paulien geeft een goede rondleiding en vertelt de belangrijkste kampregels. Een aantal magen laten hongerige geluiden horen dus drinken we limonade met zelfgebakken cakejes. Op de cakejes staan verschillende soorten vlaggetjes en we komen erachter dat dit de groepjes zijn, en zo ontstaan:

- de groene ankers: Max, Joep, Emma en Liza.
- de blauwe kanonskogels: Siem, Elon, Elisa en Else.
- de rode haken: Stijn, Juliëtte, Nora en Ben.
- de oranje dolken: Brooke, Christiaan Hasat en Anna.

We besluiten het kampterrein verder te ontdekken en vinden twee dingen: een rode (stoffen) schatkist en vier vlaggen met doodshoofden. Na lang verder zoeken gaan we graven op de plek waar de vlaggen in de grond staan. Diep onder de grond vinden we een glazen pot met een brief van Kapitein Roodbaard. Het is de eerste aanwijzing naar zijn schatkist. We krijgen van Roodbaard een paar opdrachten die samen met de benodigde materialen in de rode schatkist zitten.

Het eerste spel heet *ai ai kapitein* en in twee teams lopen, rennen en klimmen we een parcours langs. De kinderen verkleden zich om en om tot echte piraten. De rode capes wapperen alle kanten op als de kinderen van de glijbaan (speeltoestel) naar beneden komen. Door het parcours goed te doorlopen, verdienen we een das met daarop een corresponderend teken van het groepje. Met textielstiften kleuren we de dassen nog mooier.

Voor het tweede spel *vlaggenroof* lopen we naar het park achter de woonwijk. Samen met de leiding verstopt elk team de vlag en gaan de kleine piraatjes op zoek naar de vlag van een ander team. Ze vinden het zo leuk dat we het een aantal keer spelen.

Volgens traditie van de Tiflo eten we de eerste avond soep met een broodje knakworst. Als toetje hebben we een danoontje die we proberen uit te likken met onze tong en vingers... een grote kliederboel dus. Na het eten spelen we nog *scheepsmaatje*. Dit is een vorm van levend memorie waarbij twee kinderen eenzelfde plaatje krijgen en een ander duo op zoek gaat naar scheepsmaatjes (twee kinderen met dezelfde afbeelding).

Tjonge, jonge wat gaat zo'n eerste dag toch snel want na het spel was het al weer bed tijd. De routine van PWTPVNGENB wordt uitgevoerd. Even ter informatie dit staat voor plassen-wassen-tandenpoetsen-voorlezen-nachtzoentjesgeven-ennaarbed. De kleine draakjes kunnen goed met elkaar kletsen en lachen want om 22.30 uur slaapt nog niemand. Na een wat strengere leiding is de boodschap duidelijk en vallen de oogjes dan toch echt dicht. Vanwege heimwee moeten we die avond helaas afscheid nemen van Joep en Brooke.

DONDERDAG 27 JULI 2017

De afgeplakte ramen doen het werk, want als om 08.00 uur de wekker van de leiding gaat hebben we de kinderen nog niet gehoord. Ze zijn wel wakker, maar liggen lief in bed met elkaar te fluisteren. Op het liedje "Bewegen is gezond, van kinderen voor kinderen" rekken en strekken we ons goed uit met de ochtendgymnastiek. De uitspraak van Paulien: "Zet een schone onderbroek op je hoofd", geeft eerst wat gekke gezichten, maar ze is bloedserieus. De vieze onderbroeken worden zo zeker weten gewisseld voor een schone ☺. Intussen hebben Diederik en Gijs de tafel gedekt en kunnen we



ZOMERKAMP 2017 - PIRATEN



aangekleed en wel lekker aan tafel. Zodra we ons buikje vol hebben, gaan we tandenpoetsen en kunnen we gaan schatzoeken.

We lopen weer naar het parkje waar we het *smokkelspel* spelen. Ieder kind moet een (nep) briefje van 500 euro verstopten waarna de leiding 20 seconden lang mag zoeken. De leiding vindt de briefjes in schoenen, broekzakken, capuchons en verfrommelt in de handen. Toch weten de kinderen van de leiding te winnen. We besluiten de rollen om te draaien en de leiding mag nu geld verstopten. Helaas zijn de kinderen geen goede douaniers en wint de leiding.

Teruggekomen bij de blokhut hebben we trek en doen we een potje *snoepmemorie*. Alle kinderen moeten twee soortgelijke snoepjes inleveren en per team op zoek gaan naar een juiste memorie. De snoepjes liggen onder gekleurde bakjes waardoor het net op echt memorie lijkt. De kinderen hebben nu weer genoeg suiker binnen en we gaan gezellig knutselen. Als echte piraten toveren we een eierdoos om tot een mooie schatkist. Terwijl de kinderen met verf in de weer zijn, wordt in de keuken de lunch voorbereid, namelijk tosti's! We smikkelen en smullen tot we geen hap meer naar binnen krijgen.

Met de gewonnen schatkaartstukjes van gisteren vormen we een begin van de schatkaart. We zien al snel een tweede rood kruis staan en besluiten de schatkaart te volgen. In een holletje in de boom vinden we buiten de tweede aanwijzing van Kapitein Roodbaard. In de brief staat geschreven dat we door middel van een piratentraining moeten bewijzen dat we echte piraten zijn. We zien rondom de boom geen spullen hiervoor en snappen er niets van. Terug in de blokhut besluiten we in de rode schatkist te kijken en verdomd! Daar liggen verschillende spellen, namelijk:

- *Kanonnen*. De kinderen moeten goed voor hun eigen kanonskogel (een zwarte ballon) zorgen, maar die van een ander wel kapot maken... en dat terwijl de kogel aan de enkels is gebonden.
- *Welkom aan boord*. De kinderen moeten over de loopplank van de wal naar het schip lopen.
- *De piraat met het houten been*. We binden het linkerbeen van kind 1 vast aan het rechterbeen van kind 2. Eens kijken of je dan nog snel kan lopen?
- *Hijs de zeilen*. Eens kijken wie er sterker is... door middel van touwtrekken worden de spierballen getoond.
- *Krokodillengevaar*. Met een waterpistool moeten de krokodillen (knuffels) op afstand worden gehouden.

Na de piratentraining is er tijd voor vrije tijd. Sommige kinderen gaan op bed wat lezen, andere buiten ravotten en weer anderen vinden de rust in een tekening inkleuren. Rond 19.00 uur kunnen we aan tafel en zijn door Paulien en Madelon pannenkoeken gebakken. We decoreren ze mooi met stroop en poedersuiker. Na het eten is er tijd voor het zelfgemaakte toetje van Elisa, namelijk arretjescake.

De zelfgemaakte schatkisten zijn nog niet gevuld en dus gaan we buiten in het gras op zoek naar diamanten en edelstenen. Na goed zoeken vinden we allemaal blinkende sieraden die we kunnen opbergen in onze schatkist. Na het vullen van de schatkisten is het tijd voor de routine van PWTPVNGENB. De kleine piraatjes zijn wat moeier dan gisteren en zijn snel in dromenland.

VRIJDAG 28 JULI 2017

Wat een heerlijke uitslapers zijn dit toch. We kunnen de ochtend rustig beginnen door eerst ochtendgymnastiek te doen, ons aan te kleden en te ontbijten. Na het ontbijt besluiten we op zoek te gaan naar de derde aanwijzing van Kapitein Roodbaard. De nieuw verdiende stukjes van de schatkaart brengen ons naar de lokale hockeyclub en daar vinden we opnieuw een brief. Hierin staat dat we een speurtocht moeten lopen naar een plek waar we kunnen bewijzen dat we niet bang zijn voor water. In de gehele nabije omgeving vinden we geen aanwijzingen voor een speurtocht.

Enmaal terug in de blokhut kijken we in de stoffen schatkist en daar zitten twee zwembandjes in samen met een piratenvlaggetje. De kinderen pakken snel hun rugtas in met handdoek en bikini of zwembroek. De tassen worden in de auto gelegd en Gijs en Madelon gaan op zoek naar een zwembad. Rond lunchtijd komen ze terug met het nieuws dat ze een zwembad hebben gevonden, maar ook veel meer piratenvlaggetjes. Na het eten besluiten we terug te gaan naar de hockeyclub, en inderdaad daar hangen nog meer piratenvlaggetjes die een bepaalde richting op wijzen. We lopen de speurtocht af en komen wonder boven wonder bij het zwembad uit. Hier gaan wij eens goed bewijzen



ZOMERKAMP 2017 - PIRATEN



dat we niet bang zijn voor water! We klimmen op vloten, glijden van de glijbaan en gooien elkaar nat. Rond 16.30 uur gaan we onze haren wassen en lekker warm douchen. Met de auto brengt Madelon iedereen weer terug naar de blokhut waar de leiding de voorbereidingen treft voor het captains dinner.

Verkleed als piraten gaan we aan tafel, maar wat is dat nou... geen bestek of borden? Op een wit doek is wel gerei getekend, maar we kunnen het niet pakken. Wat blijkt? We gaan met onze handen eten. De kinderen krijgen allemaal een hamburger en midden op tafel wordt patat gestrooid. Na het toetje (vlaflip) lijkt het feest bijna compleet. Toch heeft de leiding nog een laatste verrassing. Daarvoor moeten alle kinderen eerst hun pyjama aantrekken? Eenmaal omgekleed is de eetzaal omgetoverd tot een lichtjesfestijn. Boven een groot waxinelichtje wordt een heerlijke marshmallow geroosterd en daarna opgesmikkeld. Na 3 marshmallows zitten we vol en gaan we onze tandenpoetsen. Paulien leest nog een laatste keer voor en om 21.00 uur ligt dan iedereen in bed!

De avond lijkt nabij, maar dan wordt de leiding opgeschrikt door de dochter van Kapitein Roodbaard. Ze komt ons vertellen dat de bevers nog 1 ding moeten doen, namelijk bewijzen dat ze niet bang zijn in het donker. De leiding twijfelt geen moment en maakt alle bevers midden in de nacht wakker. In joggingpakken en met de zaklampen gereed lopen we nog een keer naar het park. Hier staat de dochter van Kapitein Roodbaard ons op te wachten. Na onze beste 'argh...' (piratenspreuk), krijgen we de laatste stukjes van de schatkaart en is deze compleet. We besluiten – nu we toch al wakker zijn – op zoek te gaan naar de uiteindelijke schatkist. Na goed zoeken tussen het hoge gras en achter de boomstammen weten we de schatkist te vinden. Eenmaal opengemaakt zit er allemaal goud in, muntstukken en voor de eerlijke vinder wat lekkers.

We zijn super trots op onszelf, maar willen toch ook graag ons bedje opzoeken. We lopen terug (met uiteraard de schatkist) en duiken ons bed weer in. Morgen kletsen we wel weer verder...

ZATERDAG 29 JULI 2017

Aan alles komt een eind en zo ook aan zomerkamp. Zodra iedereen wakker is, worden de tassen ingepakt, de slaapzakken opgevouwen en de missende sokken teruggevonden. Na een uitgebreid ontbijt kijken de kinderen de film Aladin zodat de leiding de blokhut kan opruimen. Wat is een film zonder popcorn dus in de pauze een klein bekertje opgepeuzeld. Voor we het doorhebben staan de auto's met lieve papa's en mama's er al weer en rijden we met gierende banden terug naar Aalsmeer. Bij de kerk aangekomen is het tijd om afscheid van elkaar te nemen...

Wij willen alle ouders bedanken, u heeft namelijk stuk voor stuk een gezellig, enthousiast en lief kind. Wij hebben als leiding iedere minuut genoten. Heel veel succes met de was en het uitzoeken van de tassen. Mocht er iets in zitten dat niet bekend voorkomt, laat het dan even weten. Er volgt nog een link naar alle gemaakte foto's.

Graag zien we iedereen weer bij de eerste opkomst na de zomerstop, zaterdag 16 september 2016. Iedereen een fijne zomer toegewens!

Diederik, Gijs, Paulien en Madelon





ZOMERKAMP 2017 - PIRATEN



PRIETPRAAT

Madelon: *'Wat heb jij veel blauwe plekken'*

Christiaan: *'Ja uh hallo!'*

'Mag ik bobbelie bobbelie?' – Christiaan (Trumpet, Sak Noel & Jean Paul). 'Die meiden doen zo gek in die filmpjes!'

Diederik wordt gek van de stoeiende kinderen en roept luid: *'Hallo ik ben breekbaar!'*

Na een gesprek over de smurven: *'Er was toch ook een schilder die zijn oor eraf heeft gehaald?'* - Christiaan

Siem ziet een rode scooter: *'Ik zie kapitein Roodbaard!'*